

Εικαστική έκφραση.....



Δημιουργήσαμε ιστορία ....μέσα από την εικαστική μας δημιουργία ....

### Μια ανοιξιιάτικη μέρα

Κάποτε ζούσαν δύο παιδάκια που ήταν ο Δημήτρης και η Εύη. Και τους άρεσε πολύ η εποχή Άνοιξη. Τους άρεσε γιατί είχε πολλά λουλούδια ανθισμένα..

Τα λιβάδια πρασίνισαν. Τα πουλάκια πετούσαν και κελαηδούσαν με πολύ χαρά. Ο ήλιος έλαμπε ψηλά στον ουρανό.

Μια μέρα βγήκαν στο ν κήπο τους να μαζέψουν λουλούδια και ο Δημήτρης έκοψε τριαντάφυλλο για την Εύη και η Εύη έκοψε κρίνους για το Δημήτρη.

Μετά αποφάσισαν να πάνε στο δάσος για να παίξουν, να κυνηγήσουν πουλάκια, πεταλούδες. Σαν μάζεψαν λουλούδια άρχισε να βραδιάζει, νύχτωσε.

Ήρθε η νύχτα και τα παιδάκια έχασαν το δρόμο για το σπίτι. Δεν ήξεραν που να πάνε. Τρόμαξαν γιατί άκουσαν τα άγρια ζώα που έβγαζαν κραυγές. Τηλέφωνο δεν είχαν μαζί τους για να τηλεφωνήσουν στη μαμά. Είδαν μια κουφάλα σε ένα δέντρο και μπήκαν μέσα. Μέσα στην κουφάλα υπήρχε μια άγρια κατσίκα και φοβήθηκαν. Μόλις είδε τα παιδιά η κατσίκα τρόμαξε και έφυγε μακριά. Τα παιδιά τρύπωσαν μέσα μέχρι που ξημέρωσε.

Τάξη Ν2

05/04/2021

# Φτιάχνουμε την δική μας ιστορία.....

Φτιάχνω τη δική μου ιστορία. Ο μάγουλος ζυγός και η κοκκινοσκαφίτσα.



Μια φορά κι εγώ κάρω ζυγός η  
κοκκινοσκαφίτσα που πήγαινε στο δάσος  
να μαζέψει λαβύδια για τη μαμά  
της. Αλλά καθώς πήγαινε είδε το  
μάγουλο ζυγό και είπε να πάει  
μαζί να μην τρώει τίποτα. Και έτσι ο  
ζυγός ανέμενε να πιάσει μετά  
ο λαβύδι πρώτος την κοκκινοσκαφίτσα να  
πατήσει τη γάτα της και ο δεύτερος το  
μαμάκι και η μαμά ανάντησε να μην  
πιάσει τίποτα. Αλλά και ο μαμά ο  
μαμά ανάντησε όχι γιατί  
ήθελε να μαζέψει λαβύδια, αλλά  
γιατί ήθελε να μαζέψει λαβύδια  
για τη μαμά. Αλλά οι δύο πήγαν  
στο σπίτι της  
μαμάς και η μαμά κάλεσε το μάγουλο  
στο σπίτι της και ήταν όλα γαλήνη  
και όταν τελείωσε η ώρα η  
κοκκινοσκαφίτσα και ο μάγουλος  
πήγαν στη γάτα τους και ελπίζω  
να μην αργήσει να καλέσει  
στο σπίτι το λαβύδι να μαζέψει  
λαβύδια.

Μαμάς  
Μάγουλος  
Κωκκά

Φτιάχνω την δική μου ιστορία  
ογκλιάντζι



Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε να κοιμηθεί να την  
έλεγον χριστιά. και τότε για να ναιτε ηρ αγγατα  
στη μαγαζί της. και απραχονμε ο παρζο δυρος  
και εινε τροχο θελεις να πινηε κίλα; και πτα η  
χαιτηλα κελουμε ου ηρτε να τον σε αει και του  
εινε. δεν θελω να πε κας, ουτ απο κηρατα γου.  
και ταλα





Φτιάχνω την βελή για ιστορία  
@10013221

Κάνετε μια ζωγραφισμένη που το είχατε  
και για να πα βήμα από το σπίτι της  
να βάλει βόλα και να γίνει  
για να κίτα στο δρόμο της και της  
λαζαρία και  
μετα-μηνι-εντι-  
της και είναι η α του βόλα σε ένα βήμα

Φτιάχνω τη δουλιά μου  
16/04/2021  
09/04/2021



Ένα παιδάκι πήγε να παίξει έξω και βρήκε  
έναν λαγανάκι. και μετά σταμάτησε να παίζει  
και είπε της μάνας του να του δώσει ένα  
παιχνίδι να  
παιχνίδι το λαγανάκι  
και μετά  
το τσίτσε.



9/11/2021

Φτιάχω τη δική μου ιστορία. Κινησε υπήρχε ένα λιλιπούτιος και εσωάτησε στα  
αεροκίνητο. Και του είπε: Τι κάνεις εδώ εδώ; και του ανάρτησε  
εγώ μπήκα στο γρακάλμ για να πουλάω. και είχε ο λαμ αγάλμ  
Μπορώ να έρθω να σε βοηθήσω; και μετά πήρε του λιλιπούτιο  
στο αεροκίνητο και πήγε στο γρακάλμ.



Φτιάχνω την δική μου ιστορία  
στο χρώμα



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δύο παιδιά με τ'α γονι  
και πήγαιναν ναίζουν έξω κοντά στο και παίζαν με τον  
πόλο χαλίκι. και όπως τους παρανοήσαν τους είπες  
Αχός. και ο δόκος ήρθε έξω από τη φωτιά τους  
και μετά τους κοπήμωε. και βιάστηκαν να  
βρ για ριζα δέντρο. και μετά τα  
παιδάκια έτρεξαν στο σπίτι τους



Φτιάχνω την βίβλη σου 16-7-2021  
09/07/2021



Μια φορά κι είναι κάποιος γάιδαρος  
που πήγε στο λιβάδι να φάει  
το χορτάρι. Ο γάιδαρος



Γρήγορος. Και πήγε  
για βοήθεια στο δάσος  
και μετά πήρε στο  
δάσος και σε λίγη  
επίσκεψη στο σπίτι  
του για να φάει  
η ψωμί. Λά!

Αφίει είναι  
δεν θέλω  
Μέγα στο  
σπίτι του  
από το  
μαρμάρι  
να τρέψω  
το γούδο

και κλειδί της πόρτας  
κατέλος



Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο κοριτσάκια που πήγαν σε ένα δάσος για να παίξουν. Ξαφνικά βρήκαν μία πεταλούδα και άρχισαν να την κυνηγούν. Μετά όμως τα κορίτσια έχασαν την πεταλούδα και πήγαν και κάθισαν κάτω από ένα δέντρο και ήπιαν το χυμό τους που είχαν μέσα στην τσάντα τους.

Ξαφνικά η πεταλούδα ξαναήρθε και άρχισαν πάλι να την κυνηγούν. Την κυνηγούσαν για πολύ ώρα όμως κουράστηκαν και πήγαν και κάθισαν να φάνε το φαγητό τους και πήραν και την πεταλούδα μαζί τους. Εκεί που κάθονταν ήρθε και ένα κοριτσάκι και τους είπε «Γεια σας θέλετε να γίνουμε φίλες;» και τα κοριτσάκια δέχτηκαν με πολλή χαρά και έγιναν φίλες. Η πεταλούδα όμως ξαναέφυγε και τα τρία κοριτσάκια δεν το είχαν προσέξει ότι η πεταλούδα είχε φύγει.

Μετά από λίγο είδαν την πεταλούδα και η πεταλούδα έμεινε εκεί μαζί τους και άρχισαν να περπατούν στο δάσος που είχε πολλά λουλουδάκια, παπαρουνίτσες και είδαν και ψηλά στον ουρανό ένα χαρταετό.

Η πεταλούδα όμως ξαναέφυγε και τα κοριτσάκια την είδαν αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, όμως η πεταλούδα αντί να φύγει πήγε και έφερε όλη την οικογένειά της και γέμισε όλο το δάσος πεταλούδες.

Αναδυόμενος Γραμματισμός ...









Με τα δικά μας αρχικά φτιάξαμε το λουλοδόδεντρο μας...







11/11/2021  
11/11/21

Λουλουδια



11/11/2021  
11/11/21

Λουλουδια



## Τι ξέρω για την Άνοιξη...



## Τα μέρη του φυτού



## Τα μέρη του φυτού

