

Μιλήσαμε για τα εσπεριδοειδή και φτιάξαμε το δικό μας ποίημα για το περιβόλι της γιαγιάς.

Το απεικονίσαμε σε πίνακα ζωγραφικής



Της γιαγιάς το περιβόλι...»

Ο ήλιος λάμπει ψηλά στον ουρανό.

Ζεσταίνει τα λουλούδια που ανοίγουν τον ανθό.

Τα παιδιά χαρούμενα ξυπνάνε,
στο περιβόλι της γιαγιάς να πάνε.

Ένα περιβόλι, μα ποιο περιβόλι;

Ένα περιβόλι, της γιαγιάς το περιβόλι.

Με ψηλές πορτοκαλιές,
λεμονιές και πολλές μανταρινιές.

Τι θα κόψουν τα παιδιά;

Πορτοκάλια στρογγυλά,
μανταρινία ζουμερά.

Θα τα κόψουν, θα τα στύψουν
και χυμό θα φτιάξουν φρέσκο
για να πιούν, να δροσιστούν.

Τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους ποίημα για το περιβόλι και το αποτύπωσαν σε πίνακα ζωγραφικής χρησιμοποιώντας μικτές τεχνικές.
Τάξη Ν2. (Ενότητα Δέντρα-Εσπεριδοειδή)
Μάρτιος 2021

Αφού μιλήσαμε για τη σημασία των δασών
και τη βιοποικιλότητα φτιάξαμε τις δικές μας
αφίσες σχετικές με την προστασία των δασών





Μην καταστρέφετε
το δάσος

ΔΕΥ ΤΟΥΤΩ ΓΕΛΕΛΟ ΤΩ ΜΕΤΩ.



ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΕΣΗ



ΤΟ ΔΑΔ Ο Σ Ο Σ Ο Σ
Χ Ρ Ε Ι Λ Α Ζ Ε Τ Ο Ι



Ποη ατΥλατ ο δ α ο ο



Το δάσος είναι υγιές
και ζωά.









Διαβάσαμε το παραμύθι "Ο Ακανθόχοιρος". Τα παιδιά έφτιαξαν τη δική τους ιστορία για το δικό τους σκαντζόχοιρο.

Στο τέλος έδωσαν το δικό τους τίτλο και εικονογράφησαν το παραμύθι.

Τάξη Ν2. (Ενότητα Δέντρα-Δάσος-Βιοποικιλότητα Κύπρου)

Μάρτιος 2021

«Ένας σκαντζόχοιρος μα ποιος σκαντζόχοιρος; Ένας σκαντζόχοιρος διαφορετικός...»

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας σκαντζόχοιρος στο δάσος του Τρόοδους, στα παλιά χρόνια. Αλλά δεν είχε φίλους γιατί ήταν ντροπαλός. Όταν του μιλούσαν γινότανε μια πρασινο-καφέ μπάλα. Ακόμα όταν του μιλούσαν δεν απαντούσε.

Του άρεσε να βλέπει τα φυτά με ανοιχτό το στόμα γιατί ήταν πολύ όμορφα και τα θαύμαζε.

Ξαφνικά είδε έναν κακό λύκο που ήταν πεινασμένος και ήθελε να τον φάει. Αλλά ο σκαντζόχοιρος είχε αγκάθια πάνω του και έτσι τσίμπησε τον κακό λύκο με τα αγκάθια του. Τότε ο κακός λύκος έφυγε όσο πιο μακριά γινόταν.

Ο λύκος όταν έφτασε στο σπίτι του κατάλαβε το λάθος του και έτσι πήγε πίσω στο σκαντζόχοιρο και ζήτησε συγνώμη που ήθελε να τον φάει.

Ο σκαντζόχοιρος το δέχτηκε και έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Και ήταν και οι δυο πολύ χαρούμενοι. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα

ΤΕΛΟΣ

1. Ο πράσινο-καφέ σκαντζόχοιρος στο δάσος του Τρόδου.



9. Ο λύκος κρυφά πίσω από ένα μεγάλο δέντρο βλέπει τον σκαντζόχοιρο



3. Ο πρασινο-καφέ σκαντζόχοιρος τρυπά με τα αγκάθια του τον κακό λύκο



4 Ο λύκος έφτασε στο σπίτι του.



5. Ο πρασινο-καφέ σκαντζόχοιρος και ο λύκος έγιναν φίλοι.



Σχηματίσαμε με το ζυμάρι αλλά και αντιγράψαμε λέξεις



Οι Ξυλοκόποι Κόβουν
Τα Δέντρα.



Φυτεύτε Δέντρα.



Δασκ



ΦΟΛΝΙΚΕΣ

οι Ξυλοκόποι
Κόβουν τα Δέντρα

Λουρο ύδατα

Ρίζες

ΚΑΡΤΟΦΟΡΑ

Αυθη

αμυγαλιά



Κυδαλιά | Ρίζες
ΚΑΡΤΟΦΟΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ



αμυγαλιά
δάσος

μηδν καιτετα δάσος

τα δέντρα μασι



νουν
αμυγαλιά

Οι Ξυλοκόποι Κόβουν
Τα Δέντρα.



Φυτεύτε Δέντρα.



Δασοκομοί



ΦΟΛΝΙΚΕΣ

οι Ξυλοκόποι
Κόβουν τα Δέντρα

λουρο ύδατα

Ρίζες

ΚΑΥΡΤΟΦΟΡΑ

ΑΥΘΗ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ



δ	έ	ν	τ	ρ	α
δ	έ	ν	τ	ρ	α



δ	έ	ν	τ	ρ	α
δ	έ	ν	τ	ρ	α



ΜΗΝ ΚΑΙΤΕΤΑ ΣΑΘΗ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕ ΤΑ



ΣΕΝΤΡΑ
ΡΟΥΚΟΥΣΣΑ
ΛΥΑΠΟ



ΦΥΤΕΨΤΕ ΣΕΝΤΡΕ
ΑΡΧΗ
ΙΣΘΑΛΙΑ
ΑΥΤΟΣΕΡΩΣΙΑ
ΠΙΣΤΩΣΟΥ





Όταν εσύ λείπεις από το δάσος



Μάθαμε το τραγούδι «Το παγωτόδεντρο» και ζωγραφίσαμε το δικό μας φανταστικό δέντρο.





Μιλήσαμε για τους πορτοκαλεώνες της Μόρφου, τους ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε τραγούδι

**Τα Δέντρα της κατεχόμενης
Κύπρου μας**



Πορτοκαλιά του Καραβά
που κάμνεις πορτοκάλια
αν τα πουλές γοράζωτα
του βάρους σου ριάλια

Τις λεμονιές της Λάπηθου
ποτέ δεν τις ξεχνάω
τζιαί το Θεό παρακαλώ
κοντά τους για να πάω

Κιτρομηλιά μου φουντωτή
μες τους ανθούς σου πάνω
αν έρτεις μες τα' γκάλια μου
Βασίλισσα σε κάμνω







Σκεφτήκαμε και χαρακτηρίσαμε την αμυγδαλιά μέσα από το ποίημα.



Σκέφτομαι και χαρακτηρίζω
την αμυγδαλιά μέσα από το
ποίημα:

- Γεγονταία
- Περαιάδα
- Ξραία
- Νυφοίσα
- Τρεσή
- Όμορφη
- Επιστημένη
- Τυχερή
- Σαρούμενη
- Τρυφερή
- Αδύναμη
- Δυνατή



Νεράιδα του χειμώνα

Αμυγδαλίτσα όμορφη
στα ροζ είσαι ντυμένη
μες το χειμώνα άνησες
γιατί είσαι ευλογημένη.
Ελπίζω σ' όλους μαράστες,
καρό και τρυφεράδα
τα πέταλα σαν άπλωσες
στην κρούση λιακάδα.
Σε βλέπω απ' το παράθυρο
πως στέκεσαι γενναία
στη μέση της μικρής αυλής
νεράδα μου κερσία.
Την άνοιξη προμήγνασες
στη μέση του χειμώνα
τον ήλιο, το ζεστό καιρό
με και τα κελιάνα.




Ένα δέντρο είναι
λυπημένο.
Γιατί άραγε;

Γιατί το δεντράκι είναι λυπημένο;

Γιατί το δέντρο είναι λυπημένο

- Το δεντράκι μας είναι λυπημένο.
- Είναι βρενακωπημένο
- Το δεντράκι λυαίει
- Το δεντράκι νιώθει μοναχιά
- Το δεντράκι νιώθει άσχημα
- Το δεντράκι νιώθει απελπισμένο
- Το δεντράκι είναι δακρυογόνο



Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί το δάσος θα κεί

Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί θα το κόψουν

Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί θα κόψουν τα δέντρα για να φτιάξουν πολυκατοικίες

Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί οι άνθρωποι έριξαν σκουπίδια στο δάσος

Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί είδε ένα αγαμένο τσιγάρο μπροστά του

Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί οι γοεές του χέρασαν και τους έσοψαν και αυτό έμεινε μόνο

Το δεντράκι είναι λυπημένο γιατί έφυγαν τα ζώα που εφισζον τις φωλιές τους πάνω του

Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί αν το κάνουν παρτέα τα πουλιά και το ζώα

Το δέντρο είναι λυπημένο γιατί τα παιδιά δεν πάνε να καθίσουν κάτω από τη σκιά του

Αλφαβητισμός...

