

# Μάθαμε για την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας ,1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 1960

Με τις νερομπογιές δημιουργήσαμε...



Τα παιδιά ζωγραφίζουν όπως κατανοούν την έννοια της πατρίδας





## Αποδίδουν εικαστικά το ποίημα για την πατρίδα



στη  
20

ΜΑ

Κύπρος γλυκιά μου πατρίδα!

Κερύνεια

Λευκωσία

Πάφος



Λιμνοί

Λαμεσός

Λάρνακα





Αγαπώ την πατρίδα μου.



Αγαπώ την πατρίδα μου.



Η Κύπρος είναι νησί.

Η Κύπρος είναι νησί.



Η Κύπρος είναι νησί.

Η Κύπρος είναι νησί.





# Ζωγραφίζω τη Κύπρο



Πατρίδα μου

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρό περιβάλλει μου  
στα στήθα μέσα σας κρατώ  
είστε για μένα φυλακτό.

Θάλασσά μου και ποτάμια  
δέντρα, δάση και βουνά  
όπου κι αν κοιτά η ματιά μου  
πάντα πάνω σου γυρνά.

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρούλι κρεβατάκι μου  
σας αγαπά, σας αγαπά  
αυτό μονάχα έχω να πω.

Φιλίσα Χατζηζαχαρία

# Ζωγραφίζω τη Κύπρο



Πατρίδα μου

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρό περιβάλλει μου  
στα στήθα μέσα σας κρατώ  
είστε για μένα φυλακτό.

Θάλασσά μου και ποτάμια  
δέντρα, δάση και βουνά  
όπου κι αν κοιτά η ματιά μου  
πάντα πάνω σου γυρνά.

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρούλι κρεβατάκι μου  
σας αγαπά, σας αγαπά  
αυτό μονάχα έχω να πω.

Φιλίσα Χατζηζαχαρία

# Ζωγραφίζω τη Κύπρο



Πατρίδα μου

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρό περιβάλλει μου  
στα στήθα μέσα σας κρατώ  
είστε για μένα φυλακτό.

Θάλασσά μου και ποτάμια  
δέντρα, δάση και βουνά  
όπου κι αν κοιτά η ματιά μου  
πάντα πάνω σου γυρνά.

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρούλι κρεβατάκι μου  
σας αγαπά, σας αγαπά  
αυτό μονάχα έχω να πω.

Φιλίσα Χατζηζαχαρία

# Ζωγραφίζω τη Κύπρο



Πατρίδα μου

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρό περιβάλλει μου  
στα στήθα μέσα σας κρατώ  
είστε για μένα φυλακτό.

Θάλασσά μου και ποτάμια  
δέντρα, δάση και βουνά  
όπου κι αν κοιτά η ματιά μου  
πάντα πάνω σου γυρνά.

Πατρίδα μου, σπιτάκι μου,  
μικρούλι κρεβατάκι μου  
σας αγαπά, σας αγαπά  
αυτό μονάχα έχω να πω.

Φιλίσα Χατζηζαχαρία